



# Læseteater



Oplæser 1	Oplæser 2
Han kastede sig rundt i luften og dykkede ned efter det.	Men i det samme flød ægget ud over vandfaldets kant og forsvandt i tågeskyen.
Bark samlede vingerne ind og styrtdykkede ned i tågeskyen.	Tilbage på bredden stod Mynte og så forskrækket på, at Bark forsvandt ind i tågeskyen.
Hun havde begge hænder foran munden og turde ikke trække vejret. Var Bark forsvundet?	Mynte kiggede nervøst efter ham. Hun skulle lige til selv at flyve hen for at lede efter ham, da han kom flyvende op af tågeskyen som en raket.
"Åh, pyha," tænkte Mynte og blev glad igen. Men hun blev endnu mere glad, da hun så, hvad Bark havde i sine arme. Ægget! Han havde grebet det lige inden, det ramte bunden af vandfaldet.	Bark landede forsigtigt ved siden af Mynte. Vandet dryppede af ham, men han smilede alligevel så meget, at man kunne se alle hans flotte spidse dragetænder.
"Hold da op det var vildt," sagde han og rystede hovedet og overkroppen så vandet sprøjtede til alle sider.	"Uhh ..." sagde Mynte, da hun blev ramt af de kolde dråber. "Men du fik fat i ægget!" Hun kiggede ned på ægget, der lå i Barks hænder.
"Ja." Bark løftede ægget frem for sig. "Men det var i sidste øjeblik. Jeg kunne næsten ingenting se, og jeg vidste ikke, hvor tæt på bunden jeg var, da jeg endelig fik fat i ægget. Men her er det!"	Han rakte det frem mod Mynte, der forsigtigt tog imod det. "Hvor er det smukt," sagde hun stille og kiggede kærligt på det. "Tror du, der er en unge i det?" Hun kiggede spørgende på Bark.

ILLUSTRATIONER  
TEGNEBJARNE

